

Jeg troede det var farven der havde ændret sig.
Men det eneste der har ændret sig, er måden lyset falder på, efter
jeg bad hende om at gå
og jeg er stadig lidt usikker på
5 hvad det er for en farve væggen har,
Og om den er blevet lysere eller mørkere
Men du må forstå, Jeg fik hende til at gå
Fordi dengang var farven grå

10 Og det var ikke et dårligt lys
Men det var heller ikke godt
Det var okay

Det var okay når jeg kom hjem tre dage for sent
15 Det var okay jeg aldrig gjorde rent
Det var okay når jeg kiggede efter andre piger
Det var okay at jeg i to måneder straight
Var et barn der ikk' lavede larm
Jeg lå bare i din seng som en menneskefarvet dukke

20 Når jeg ikk' skrev bachelor eller åd suppe
Og da jeg inviterede på byens fineste restaurant, i det stiveste pus,
bare lige fordi vi havde årsdag
så var det ikke godt
Det var heller ikke skidt

25 Det var okay.

Det her er det sidste digt om min eks.
For jeg gider ikke skrive flere.
Jeg har skrevet 19, revet 17 i stykker

30 Mine tanker er så slidte at de nu går med krykker
De mest ødelagte af dem har jeg været nødt til at bære

Jeg har båret dem frem og tilbage
mens min verden gik af lave.
Jeg har prøvet på at give dem bort i gave
35 - Jeg vidste bare ikke lige hvordan de skulle pakkes ind.

Men jeg tog selv valget om at bide i kundskabens sure æble.

Jeg ku ha valgt bare at tage min spejlrustning på,
40 Højt råbe LUDER og vende mig og gå.
Først flakke lidt om på få og må
Og så finde mig en ny.
Det havde gjort mindre ondt, for rustningen havde beskyttet mig.
Men så havde jeg været fanget i det samme paradigme,

45 Lavet de samme fejl.
Bare med en ny at spejle mig i,
Men det vil jeg ikke fordi!
Jeg vil ikke være en mand der render rundt med min usynlige
bagage i en ligeså usynlig lænke om halsen.

50 Jeg vil hellere lave mine lektier og så være fri

Og som jeg skriver det her digt kan jeg endelig forstå, og se at
farven er blå

55 Som fuglen og den himmel den flyver på.

Jeg skal nok finde andre piger
Nogle af dem måske lidt ligesom dig
Der set i mit bakspejl kun er et digt på min vej

60 Men det her er det sidste om dig

For nu er jeg fri

- Jeg har lavet mine lektier og klokken har ringet ud
Jeg har ladet geværet til det næste skud
65 Jeg er ikke længere en dreng men en mand
Jeg tager ansvar for min egen forstand
Og jeg er fri
- Jeg er fri til at være ond for at være go'
70 Jeg er blevet det uden at kalde hende for en ...
For det var hun ikke
Ligesom det her digt er hun "Okay"
- Og jeg hader ikke hende men jeg hader okay, så meget at det måske
75 en dag bliver min død
For hvis jeg nogensinde skulle tage strikken ud
Bliver det efter en aften som i aften
- Selvsagt ikke en aften hvor det er gået godt
80 Men heller ikke en aften hvor jeg blev buet ud
Det blir en aften hvor jeg siger mine sidste ord og hæver mit blik
udover salen.
Til et publikum der hverken elsker eller hader, men stirrer ned i
deres skærme
85 Som en reaktion på et slam der er "okay"
- Den dag blir måske min sidste dag i den her verden, i det her
fantastiske eventyrland
Men indtil da er jeg en fri mand.
90
- Jeg er en fri mand der fortæller dig at jeg ikke er en bog, når du
siger jeg er svær at læse
- Jeg er en fri mand der lægger an på den rigtige pige, eller glad går
95 hjem med min brækkede næse
- Jeg er en fri mand der altid vælger højreb med lort hvis jeg bare kan
slippe for evig leverpostej og okay kvinder
- 100 Og lige nu.
Er jeg en fri mand der råber pik og forsvinder.